

שער 6 – "ממשפהה למדינה" או חוליה בשרשראת של עם...

הדמות שבחرتني בעבודות השורשים שלי היא: סבא רבא שלי: סבא חנוך ז"ל.

סבא חנוך הוא אבא של סבתא שלי: חנה. סבא חנוך נפטר לפני כ-4 שנים בגיל 87.

לכבודו, מתקבלי פה וכך יפסכו אם מיין האפואים והאצויים.

סבא חנוך היה ה"סנדק שלי" בברית המילה.
הוא ישב על כסא מלכות וחזיק אותי בהמון המונח אהבה.
היהתי הנין השני שלו ואני שמח שהורי בחרו בו להיות הסנדק שלי.
לסבא חנוך היו נינים רבים אך בנוסף אליו הוא היה הסנדק גם של אחיו: שחר.



סבא חנוך ז"ל-הסנדק בברית שלי

בפרק זה בחרתי לספר על חייו המגוונים כלוחם בפרטיזנים בתקופת מלחמת העולם השנייה.
הפרטיזנים פעלו כיחידות קטנות שהסתתרו ביערות ובהרים אשר נכבשו על ידי הגרמנים,
ויצאו לפגוע בנקודות תורפה של הגרמנים באזוריים הכפריים.
דרך פעולה של הפרטיזנים כללו פגיעה באמצעות התקשרות של הגרמנים, חבלה באספקת
המים והחשמל, פיצוץ גשרים, כבישים וمسילות ברזל, פגעה ברכבות שהובילו חיילים גרמניים
במטרה לשבש את תנעاتهم והתנפלות על הגרמנים על ידי מארב.
רבי היהודים היו עירוניים, החיים בחיק הטבע היו להם זרים וקשים ולא היו להם הכלים
להתמודדות עם המיציאות הקשה שציפתה להם בעיר.
סבא חנוך היה גיבור שהצליח לצאת ולהילחם כפרטיזן מול הגרמנים.

חבל שהוא לא איתנו היום, אני בטוח שהוא היה שמה לספר לי קצר יותר פרטימן על התקופה ההיא, אך אין לי ספק שהוא בודאי היה גאה בי מאוד שאת הפרק הזה בחרתני להקדיש דזוקה לו.

סבא חנוך ז"ל ביחד עם סבתא אידה ז"ל ושתיה בנותיהם: סבתא חנה שתبدل לחיים ארוכים ודודה רחל ז"ל עלו לארץ בשנת 1957 מהעיר וילנה, שהיא בירת מדינת ליטא. ראש ממשלה פולין דאו גומולקה החליט לפתח את שעריו המדינה הקומוניסטית לכל ילדי פולין לצאצ'ת פולני בצהורה חופשית.

הם טסו מווילנה לורשה (עיר הבירה של פולין).

שהו שם כ-6 שבועות ונשטו לעיר נמל ברכבת.

הם חיכו מס' ימים והפליגו באונייה לצרפת לעיר ניצה הנמצאת בריביירה הצרפתייה.

כשהם הגיעו לניצה הם טופלו ע"י נציגי הסוכנות היהודית שהיו מוצבים בצרפת.

לאחר מס' ימים הם עלו על האונייה הישראלית "שלום" לכיוון חיפה.

הם שטו כשבוע ימים עד שהגיעו לחיפה בתאריך 08/05/1957.

נציגי הממשלה קיבלו אותם וחלקו להם מזכרים חיוניים בסיסיים כגון: מיטות, מזרונים, שמיכות וכו'.

תחילה הם נשלחו למעברה בהר טוב (ליד העיירה בית שם בסמוך לירושלים).

בהר טוב הם גרו כחודש וחצי אך מאחר והמצב באזור היה קשה הם נתקלו בקשימים במצבה עבודה הם החליטו לעبور למרכז הארץ וכך שכחו דירה בביתם.

סבא חנוך וסבתא אידה החלו לעבוד ואילו סבתא חנה ודודה רחל החלו את לימודי השפה העברית באולפן (זה היה בתקופת החופש הגדול).

בתחילת שנת הלימודים, הן החלו ללמידה בכיתות רגילים.

הקליטה הייתה קשה מאד, מאחר שהם בתחילת נתקלו בקשימים במצבה עבודה, במדינה זרה ולא שפה.

אבל לשמחתי עם השניים, סבא חנוך, סבתא אידה ובנותיהם התאקלמו בצורה טובה מאד והפכו להיות שווים לכולם.

לפני כ-4 שנים (בתחילת חודש דצמבר 2007) בערך אחרי 7 חודשים שאשו (סבתא אידה ז"ל) נפטרה, נפטר סבא חנוך.

אני מקדיש לו פרק זה בהמון אהבה והמון הערכה על תקופת הפרטיזנים ותקופת העלייה לארץ.

פרויקט שורשים-עמית אלון

לפני כשנתיים, אמא וסבתא שלי נסעו יחדיו לטיול שורשים בוילנה. הם ביקרו ב: יערות הפרטיזנים הם טילו באיזור הגטו, וכמובן שביקרו באיזור בו סבתי התגוררה בילדותה. אמא וסבתא מספרות כי החוויה הייתה מדהימה ומלאה ברגשות.



יערות הפרטיזנים – כך זה נראה היום – אפריל 2010



וילנה כיום – אפריל 2010



וילנה כיום – אפריל 2010

היכל קבורה נסיך-נסיך אלין



הבניין שבו שכנו שלי גולדה בילזותה – כך הוא נראה היום – 53 שנה, אומנם מוחנה – אך עדין קיימ – אפריל 2010